

hospitalen. Onder zijn leiding groeide de katholieke gemeenschap in Denemarken in kracht en aanzien. Zijn werking heeft het herstel van de hiërarchie in Denemarken voorbereid. Na zijn terugkeer bleef zijn hart in Denemarken. Gedurende tien jaar zorgde hij voor het geestelijk welzijn van de Karmelietessen van Chênée (Luik). Hij wijdde achthonderd priesters en diende het H. Vormsel toe aan meer dan honderdduizend kinderen. Zijn gemoedelijkheid en eenvoud heeft veel mensen opgebeurd en gesteund.



GEBED

O God, die onder de apostolische priesters, uw dienaar Ludolfus-Jozef door de bisschoppelijke waardigheid hebt doen uitblinken, verleen, smeken wij, dat hij ook voor eeuwig aan hun gezelschap moge deel hebben. Wij danken U, God, omdat U deze Norbertijn uit ons volk gekozen en geroepen hebt, hem geleid hebt in al zijn ondernemingen en hem gemaakt hebt tot apostel van Denemarken. Wij bidden U, Heer, dat het door hem uitgeworpen zaad nog rijke oogst zou opleveren, zodat tot welzijn van de zielen in Denemarken, zijn wapenspreuk zou bewaarheid worden :

« Dat allen één zijn ! »

Hij ruste in Vrede.

O.-L.-Vrouw van het H. Hart, bid voor hem.



ZALIG AANDENKEN

van Zijn Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
LUDOLFUS-JOZEF BREMS

Norbertijn van Averbode
Titelvoerend Bisschop van Roskilde (Denemarken)

JEZUS, MARIA, JOZEF, NORBERTUS.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Zijn Hoogwaardige Excellentie Monseigneur

LUDOLFUS-JOZEF BREMS

Norbertijn van Averbode
Titelvoerend Bisschop van Roskilde
Voormalig Apostolisch Vicaris van Denemarken
Officier in de Koninklijke Orde van Danebrog
Officier in de Orde van « Polonia Restituta »
Commandeur in de Orde van Leopold II
Ridder in de Leopoldsorde

| | |
|---|--------------|
| Geboren te Testelt | 7 aug. 1870 |
| Ontving het wit habijt | 11 okt. 1889 |
| Legde de HH. Geloften af | 11 okt. 1891 |
| Werd priester gewijd | 9 maart 1895 |
| Onderpastoor te Eindhoven | 30 nov. 1898 |
| Missionaris in Denemarken | 29 juli 1903 |
| Pastoor te Vejle (Denemarken) | 1 febr. 1904 |
| Apostolisch Vicaris van Denemarken | 10 okt. 1922 |
| Titelvoerend Bisschop van Roskilde | 12 okt. 1922 |
| Ontving de Bisschopswijding | 25 jan. 1923 |
| Nam eervol ontslag | 12 jan. 1938 |
| Ontsliep zacht in de Heer te Leuven, voorzien van de HH. Sacramenten | 5 april 1958 |

Omnes unum sint
Dat allen één zijn.

Van het begin van zijn werkzaamheden in Denemarken af, heeft dat grote verlangen de jonge Norbertijn bezield : « Eén Schaapstal, één Herder ! »

Zijn veelzijdige begaafdheid gebruikte hij om de katholieke godsdienst bekend en bemind te maken. Zoals de Goede Herder ging hij op zoek naar verloren schapen, vertroetelde ze met zijn beste zorgen, bracht ze terug naar de ware schaapstal.

De ijver waarmee hij voor de kudde van Vejle zorgde, werd opgemerkt. Men bewonderde de durf en het doorzicht, waarmee hij de grootte plannen verwezenlijkte en in korte tijd de parochie voorzag van kerk, hospitaal en school.

De H. Stoel vertrouwde hem het herderschap toe van Denemarken en IJsland. Hij zocht niet lang naar een wapenspreuk. Ze was kort en krachtig, ze was die van Christus zelf : « Dat allen één zijn. »

In zijn eerste preek, die hij als bisschop hield, toonde hij dat hij, trouw aan het ideaal van Norbertus en aan de vorming die hij in de Abdij van Averbode ontving, een apostel zou zijn van de H. Eucharistie. « Mijn eerste bekommernis », zo zei hij, « is, dat het Eucharistisch leven in alle parochies zou bloeien. »

Als een andere Norbertus zorgde hij, dat de Eucharistie in triomf door de straten van Kopenhagen gedragen werd, waar sedert honderd jaar geen Sacramentsprocessie meer gehouden werd. Dit gebeurde tijdens het Eucharistisch Congres van 1932, dat een heerlijke manifestatie was van katholiek leven in Denemarken en dat een sterke invloed had op de reeds bekeerden, een wervende invloed op de twijfelenden.

Door herderlijke brieven, toespraken en vergaderingen, heeft deze Apostolische Vicaris de jeugd aangemoedigd en de naam verdiend van « Bisschop van de jeugd ».

Met veel doorzicht en wijsheid zorgde hij voor de bouw van kerken en kapellen, scholen en

De Familiën Brems

*danken voor de gebeden en de blijken van kristelijke
deelneming, die zij mochten ontvangen bij 't over-
lijden van hun geliefde Heerbroer en Heerom*

Zijn Excellentie Monseigneur Jozef Brems

*Oud-Apostolisch Vicaris van Denemarken
Titelvoerend Bisschop van Roskilde*



Foto rechts: Het huis in Testelt waar de monseigneur de laatste jaren van zijn leven doorbracht.
Foto hieronder: Graf in arduin van de monseigneur in Averbode.

